

# Dawans Guil I aume



## Eretekens

Na de oorlog kreeg hij volgende eretekens:  
de Herinneringsmedaille  
de Overwinningsmedaille



## Levensloop

Guillaume is geboren op 12 februari in Batsheers als zoon van Phillipe Dawans en Clementine Cloes. Na de oorlog verhuisde hij naar Bettincourt (Betcoven) en later naar Odeur waar hij op 22 augustus 1928 huwde met Josephine Juprelle.

De datum en plaats van zijn overlijden hebben we niet kunnen achterhalen.

## Militair overzicht

Guillaume was van klas 1910 en werd dan ook dat jaar opgeroepen om het 9<sup>de</sup> Regiment Artillerie te vervoegen waar hij twee jaar verbleef.

Op 1 augustus 1914 is hij gemobiliseerd voor het fort van Loncin. Na de val van het fort op 15 augustus 1914 werd hij gevangengenomen en naar Duitsland afgevoerd. Hij verbleef vervolgens in Münster, Hannover en Westfalen. Van daaruit vertrok hij naar de Godfried koolmijn in Essen. Daar werd Guillaume op 6 december 1918 naar huis gestuurd en gedemobiliseerd door het C.T.A. 10<sup>de</sup> Batterie Travailleurs.

Citaat uit een brief van Guillaume "ik heb anderhalf jaar in de koolput Godfried gewerkt voor een halve mark en later voor één mark per dag".