

# Vandecan Philippe



## Eretekens

Na de oorlog kreeg hij volgende eretekens:

5 frontstrepen

het Oorlogskruis

de Herinneringsmedaille 14-18

de Overwinningsmedaille 14-18



## Levensloop

Philippe werd geboren op 25 november 1883 in Batsheers. Zijn ouders waren Charles Vandecan en Elisabet Dawans. Zij hadden negen kinderen.

Philippe bleef ongehuwd. Hij stierf na een korte pijnlijke ziekte in Batsheers op 6 februari 1922 op de jonge leeftijd van 38 jaar.

Ter liefde van Jezus, Maria en Jozef.

†  
Bid voor de ziel van zaliger  
MIJNHEER

Philippus Vandecan,

Oud-Strijder in den oorlog 1914-1918.  
geboren te Batsheers den 25 November  
1883 en aldaar, na een korte doch pijn-  
lijke ziekte, gansch overgegeven aan  
Gods H. Wil in den Heer ontslapen den  
6 Februari 1922, voorzien van de laa-  
H.H. Sacramenten.

Wij hebben een jongeling ver-  
loren, wiens verlies ons dubbel smartvol is —  
het gering aantal zijner jaren, en zijne geve-  
de wijsheid, Hij echter vindt den troest in de lo-  
looning zijner dengden, daar hij nog zoo jong  
veel werk heeft afgedaan en veel doortaan hee-  
(H. Am-)

De oorlog had zijn leven gespaard maar zijn  
zondheid geknakt, op het pijnlijk ziektebed  
God het offer van zijn jeugdig leven.

Omdat zijne ziel Gods aangenaam was heeft  
God zich reuwend naar het verderf der wereld  
weg te nemen (Sap. IV. 14)

Lieve broeders en zusters ik heb u veel be-  
niad. Hoe gaarne had ik u willen weergeven, al  
wat gij voor mij gedaan hebt. God heeft u ij tot  
een beter leven geroepen.

Treurt niet om mij en vergeet mij niet in uwe  
gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid! (300 d. af.)

Mijn Jezus barmhartigheid.

Bid voor mij opdat ik spoedig moge rusten in  
vrede.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid!  
(300 d.)

Heers. — Van Struelen-Coums.

## Militair overzicht

Hij werd op 13 juni 1903 ingelijfd als milicien. Na zijn opleiding ging hij in actieve dienst op 12 oktober 1903. Hij maakte als soldaat deel uit van het 14<sup>de</sup> Linierregiment, het 8<sup>ste</sup> bataljon, de 1<sup>ste</sup> compagnie.

Op 1 augustus 1914 werd hij onder de wapens geroepen en op 4 september 1914 werd hij opgenomen in het hospitaal van Moorsel. Hij verliet het hospitaal op 4 oktober 1914 en werd naar het depot in Oostende gezonden om van daaruit te gaan werken bij boeren in Nouvelle Eglise (Frankrijk). Op 8 december 1916 werd hij aldaar gereformeerd wegens een hartziekte. Tot aan de wapenstilstand is hij daar gebleven.