

# Cil I is Joseph Lambert



## Eretekens

Na de oorlog kreeg hij volgende eretekens:  
het Oorlogskruis  
de Herinneringsmedaille 14-18  
de Overwinningsmedaille 14-18



## Levensloop

Lambert werd op 16 februari 1890 in Veulen geboren als eerste van zes kinderen. Zijn ouders waren Martinus Cillis en Josephine Paque. Lambert bracht zijn jeugd door in Gutschoven en huwde nog voor de oorlog in Tongeren. Hij overleed in Tongeren op 17 augustus 1957 op 67-jarige leeftijd.

## Militair overzicht

In Tongeren werd hij in 1914 gemobiliseerd. Lambert was kanonnier in de 11<sup>de</sup> compagnie van de artillerie ter verdediging van het fort van Pontisse, maar werd al vroeg krijgsgevangen genomen in Namen en weggevoerd naar Soltau, later naar Münster. In gevangenschap vroeg hij een nieuw paar schoenen aan bij het Office Centrale Belge in Le Havre maar kreeg als antwoord dat het land van gevangenneming hiervoor moest instaan. Door de zware leefomstandigheden in Duitsland werd hij oorlogsinvalide.