

# Devisé Joseph Martin



## Eretekens

Na de oorlog kreeg hij volgende eretekens:  
het Oorlogskruis  
Ridder in de orde van Leopold II



## Levensloop

Martin werd op 30 november 1887 in Gutschoven geboren als vierde zoon in een gezin met elf kinderen. Zijn ouders waren Eugène Devisé en Barbara Knapen. Hij sneuvelde al op 19 augustus 1914 in Aarschot op 26-jarige leeftijd.

JESUS, MARIA, JOSEPH.  
†  
Bid voor de ziel van zaliger  
**Joseph-Martinus DEVISÉ**  
Soldaat bij 't 6<sup>e</sup> linie-regiment  
geboren te Gutschoven den 29 November 1887, en voor het Vaderland gesneuveld te Aarschot, den 19 Augustus 1914.

Voor Vaderland en recht,  
Is hij, de brave jongen,  
Bij Aarschot in 't gevecht  
Den heldendood gestorven.

O roemrijk is het graf,  
Van hem die voor ons allen  
Zijn bloed ten beste gaf,  
Op 't eereveld gevallen.

Als martelaar der plicht,  
In plaats van aardsche zege,  
Zal God hem 't eeuwig licht,  
De hemelkroone geven.

O Hoop wat zijt gij zoet  
Voor hen die boven de aarde,  
Door 't Kruis in 't Hoogste Goed  
Een moedig hart bewaren.

Verloofde en ouders teér,  
Gij, broeders, zuster, vrienden,  
O, bidt voor mij den Heer!  
En vrede moogt gij vinden!

Mijn Jesus barmhartigheid. (100 d. afl.)

Een eerste dienst, heeft te Gutschoven plaats gehad' Woensdag 16 Juni 1915, om 10 ure.

Een tweede dienst, waarna de plechtige ter aarde bestelling van het stoffelijk overschot, van den dierbaren overledene, zal plaats hebben te Gutschoven, op 21 Oct. 1921, om 11 u. (z. u.)

Heers. — Van Straelen-Coune.

## Militair overzicht

Martin maakte deel uit van 'klas 1907'. Hij nam dienst in het 6<sup>de</sup> Linierement. Na zijn legerdienst werd hij bediende bij de spoorweg. In 1914 werd hij gemobiliseerd en hij kwam weer terecht in het 6<sup>de</sup> Linierement. Hij sneuvelde op 19 augustus 1914 in Aarschot.