

# Marschal André Joseph



Eretkens

Geen gevonden.

## Levensloop

Jozef werd op 18 januari 1879 in Gutschoven geboren als zesde kind in een gezin van negen kinderen. Zijn ouders waren Servais Marschal uit Broekom en Maria Catharina Knapen.

In 1899 trok Jozef een ongunstig lotnummer en werd zo milicien. Nadien werd hij smid in Gutschoven en hij trouwde twee weken voor de oorlog uitbrak met Martha Rijckmans.

Na de oorlog werd hij, naast zijn beroep van smid, ook nog fietsenhersteller. Hij zette samen met zijn echtgenote twee kinderen op de wereld, waarvan de dochter nadien in het klooster trad. De erbarmelijke levensomstandigheden in Nederland hadden echter zijn gestel zodanig aangetast dat hij al op 46-jarige leeftijd overleed in Gutschoven. Zijn echtgenote hertrouwde nooit. Ze liggen beiden begraven in Gutschoven.

J. M. J.  
†  
Bid voor de ziel van zaliger  
**JOZEF MARSCHAL,**  
echtgenoot van  
**MARTHA RYCKMANS,**  
OUD STRIJDER.

geboren te Gutschoven den 18 Januari 1879 en  
aldaar godvruchtig overleden den 12 Februari  
1925, voorzien van de laatste HH. Sacramenten.

De dood der rechtvaardigen is kostbaar in de  
oogen van God: Zij sterven in vrede en hunne  
werken volgen hen. (Ap. XIV)

Hij was eenvoudig en oprecht, vreesde God en  
week af van het kwaad

Zijne smartvolle ziekte heeft hij met voorbeel-  
dig geduld en met volle onderwerping aan Gods  
heiligen wil verdragen, en aldus is zijn lijdensweg  
voor hem geweest eene oefenschool van vele  
deugden en stichtende voorbeelden van geduld en  
onderwerping aan Gods heiligen wil.

Goede echtgenoot en vader bleef hij vastgehecht  
aan den dienst van God, leerde de zijnen God  
vreezen en de wet Gods beminnen

Dierbare echtgenote, bitter is de scheiding  
maar God zal met u zijn.

Kinderen luistert naar mijnen raad, eerbiedigt  
uwe moeder en gij zult door God bijgestaan wor-  
den.

Mijn Jesus barmhartigheid (300 d.)  
Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid!  
(300 d. a.)

Maandag 23 Februari, om 8 u. mis vanwege de  
V. O. S. van Heers en omstreken.

Heers. — Drukk. Van Straelen-Coune.

## Militair overzicht

Na de val van Antwerpen ging hij op 10 oktober, op bevel van zijn luitenant, nabij Hulst de Nederlandse grens over. Daar werd hij ontwapend en geïnterneerd voor de rest van de oorlog. In het kamp liep hij spijsverteringsstoornissen en chronische reuma op. Hiervoor kreeg hij nadien een kleine vergoeding van 720 frank.