

Rossil lion Joseph Amedée



Eretekens

Na de oorlog kreeg hij volgende eretekens:

8 frontstrepen

de Herinneringsmedaille 14-18

de Overwinningsmedaille 14-18

de Yzermedaille

het Oorlogskruis

het Vuurkruis



Levensloop

Amedée werd in Heers geboren op 11 september 1888 maar verhuisde al vroeg naar Veulen, samen met zijn ouders François Rossillion en Maria Dirix. Hij was de zevende telg in een gezin van negen kinderen. Nog voor de oorlog uitbrak, huwde hij in Gutschoven met Marie Devisé. Hij kreeg samen met zijn echtgenote drie kinderen en overleed in Gutschoven op 12 maart 1953.



Militair overzicht

Bij de mobilisatie werd Amedée als soldaat ingedeeld in het 17^{de} Linierregiment. In 1917 werd hij overgeplaatst naar het 4^{de} bataljon van de IJzerweg. Door de leefomstandigheden gedurende de vier jaar die Amedée aan het front doorbracht werd hij nadien oorlogsinvalide.