

Temmerman J. B. Emil e



Eretekens

Na de oorlog kreeg hij volgende eretekens:
Ridder in de Kroonorde



Levensloop

Emile werd geboren in Bambrugge op 15 mei 1871. Hij was de zoon van August Temmerman en Felicité De Wint. In 1906 huwde hij met Elisa Stassen uit Valmeer. Samen kregen zij drie kinderen.

Via Hamont kwam hij in 1913 als rijkswachter in Heers terecht. Op 1 oktober 1929 ging hij op pensioen.

Emile overleed in Heers op 25 mei 1959.

Militair overzicht

Emile was geleverd bij het rijkswachterskorps van Gent en daarna bij dat van Hasselt. Op 19 maart 1895 nam hij als vrijwilliger dienst in het 8^{ste} Linierregiment. Vanaf 27 augustus werd hij met onbepaald verlof gestuurd.

Bij het begin van de oorlog deed hij dienst aan de grens in Limburg. Hij werd gevangengenomen in Achel op 17 oktober 1914 en geïnterneerd in Nederland. Op 17 december 1918 werd hij repatriëerd.