

Vandevel de M. J. F. Edmond



Eretekens
Geen gevonden

Levensloop

Edmond is geboren in Heers op 29 december 1888 als vijfde van elf kinderen in het gezin van Jean Vandeveldde uit Rukkelingen-Loon en Octavie Jongen.

Op 9 april 1921 huwde hij in Elsene met Marie Jeanne Martens. Ze vestigden zich in Tienen, waar hij leraar was in het atheneum. Hun huwelijk was slechts van korte duur; op 29 juni 1921 overleed de erg verzwakte Edmond in Heers.

Militair overzicht

Edmond behoorde tot de klas van 1908 en was tijdens de oorlog soldaat bij het 10^{de} Linieregiment.

Op 23 augustus 1914 werd hij gevangengenomen in Beez, nabij Namen. Hij werd weggevoerd naar Münster in Duitsland, daarna naar Soltau en vervolgens Göttingen. Uiteindelijk kwam hij in 1916 in Zwitserland terecht, waar hij in Lausanne les gaf aan kinderen van Belgische vluchtelingen. Op 18 april 1919 is hij teruggekeerd uit Zwitserland.