

Vandevel de M. R. A. Joseph



Eretekens

Na de oorlog kreeg hij volgende eretekens:

8 frontstrepen

het Oorlogskruis

het Yzerkruis

de Overwinningsmedaille 14-18

de Herinneringsmedaille 14-18

Ridder in de Orde Leopold II

het Vuurkruis



Levensloop

Joseph werd geboren in Heers op 23 september 1887 als vierde kind van elf in het gezin van Jean Vandevelde uit Rukkelingen-Loon en Octavie Jongen.

“Meester Vandevel” gaf les in de gemeenteschool van Heers en werd later schoolhoofd.

Na de oorlog huwde Joseph met Octavie Missotten uit Voort. Ze gingen wonen op het plein in Heers en kregen samen vier kinderen: Simon, Lucie, Jean en Octavie.

Hij was ook de oprichter en dirigent van de fanfare Salvia.

Joseph is overleden in Heers op 12 mei 1981.

Militair overzicht

Joseph behoorde tot de klas van 1907 en was korporaal bij de T.A.S.S. (Troupes d'Administration du Service de Santé) bij de 4^{de} compagnie. Bij het begin van de oorlog was hij gelegerd in het fort van Loncin, waar hij de ontploffing van het fort overleefde. Hij werd op 15 augustus 1914 gevangengenomen, maar wist op 6 september te ontsnappen in Waarloos. Eind oktober 1914 sloot hij aan bij de 3^{de} compagnie. Op het einde van de oorlog vervulde hij zijn vaderlandse plicht als ambulancier.