

# Hannosset Jean J. S.



## Eretkens

Na de oorlog kreeg hij volgende eretekens:

De Overwinningsmedaille 14-18

de Herinneringsmedaille 14-18



Jezus - Maria - Jozef  
†  
GEDENK IN UW GEBEDEN EN H. MISOFFER  
DE ZIEL VAN ZALIGER  
Mijnheer  
**Jean-Jozef-Sebastiaan HANNOSSET**  
Echtgenoot van  
Mevrouw Pauline BENATS  
Oudstrijder 1914-1918  
geboren te Horpmaal op 30 oktober 1885 en in de  
Heer ontslapen te Heks op 17 oktober 1961, voorzien  
van de laatste H. Sacramenten.

Moedig en diep kristelijk heeft deze brave man  
zijn kruis gedragen. Naar het voorbeeld van de  
Goddelijke Meester is hij heldhaftig naar zijn calva-  
rieberg opgegaan. Een langdurige en pijnlijke ziekte  
hield hem maanden op zijn ziekbed genageld en  
steeds gelaten en met onderwerping aanvaardde hij  
de zware beproeving. Wie zijn ziekbed mocht bena-  
deren ging zeker gesticht huiswaarts. Wat een sterkte  
en tevens een troost is dan niet het kristelijk geloof  
en de grote weldaden van onze Moeder de H. Kerk.

Beste echtgenote, lange jaren hebben we samen  
liefde en leed gedeeld. Dank om uwe goede zorgen  
en onbegrensde toewijding. Dag en nacht stond u  
aan mijn ziekbed. Voor al die wonderbare bliken  
van liefde en genegenheid zal Ons Heer u honderd-  
voudig belonen.

Beste familieleden en vrienden, de schoonste en  
hoogste daad van naasteliefde blijft het vroom gebed  
voor de afgestorvenen.

Tot weerziens in de schone hemel!  
Dat hij in vrede ruste!

De Familiën : HANNOSSET, BENATS,  
DERWA en JANSEN

danken U oprecht voor uw gebeden  
en bliken van deelneming.

Henri Leus, Vechmaal

## Levensloop

Jean werd geboren op 30 oktober 1885 in Horpmaal. Zijn ouders waren Lambert Hannosset en Theresia Derwa. Hun gezin telde negen kinderen. Jean trouwde op 19 juli 1912 in Heks met Pauline Benats. Het koppel bleef kinderloos. Op 17 oktober 1961 overleed hij aan een langdurige en pijnlijke ziekte op 76-jarige leeftijd.

## Militair overzicht

Op 1 augustus 1914 werd Jean onder de wapens geroepen en deed hij dienst in de 3<sup>de</sup> Legerdivisie, 14<sup>de</sup> Linierregiment. Op 10 oktober 1914 werd hij geïnterneerd in Nederland in de kampen van Oudemirdum en Gaasterland in Friesland. Op 18 december 1918 werd hij gerepatriëerd.