

# Holans Joseph Hubert



Eretkens

Geen gevonden

## Levensloop

Hubert werd geboren op 22 oktober 1887 in Heks. Zijn ouders waren Lodewijk Holans en Anna Maria Ory, samen kregen ze dertien kinderen, van wie Hubert en zijn oudere broer Joseph dienst namen in het leger.

Hubert huwde op 28 augustus 1912 in Borgloon met Hubertine Gilissen, samen kregen zij zes kinderen. Hij overleed op 5 augustus 1983 in Lauw op de leeftijd van 95 jaar.

†  
Vroom aandenken aan

DE HEER  
**Hubert HOLANS**

weduenaar van  
**Hubertine GILISSEN**

Oudstrijder 1914-1918

geboren te Heks op 22 oktober 1887 en zachtjes in de Heer ontslapen te Lauw op 5 augustus 1983, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk.

Op God stelde hij al zijn hoop en vertrouwen en met de glimlach is pa mam gaan vervoegen bij de Heer.

Gelouwerd door het harde leven en door twee wereldoorlogen, heeft hij zijn beste krachten gewijd aan zijn talrijk gezin en zijn medemensen.

Niemand deed tevergeefs op hem beroep. Eerlijkheid en menselijkheid waren voor hem de hoogste opdracht.

Zijn onwankelbare trouw aan God en de Heilige Kerk was zijn steun in voor- en tegenspoed.

Pa, wil samen met mam bij de Heer over ons blijven waken opdat wij uw voorbeeld zouden volgen in onverbreekbare familiebanden in onvergankelijke liefde.

Pa, heb dank voor alles.



Voor uw bliken van geloof en oprecht medevoelen, danken U zijn kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en familieleden.

Funerarium Stas  
St-Truiden

Druk. Bertrand  
Tongeren

## Militair overzicht

Hij diende in het 14<sup>de</sup> Linierregiment. Op 15 september 1908 werd hij klaroenblazer. Bij het begin van de oorlog, op 1 augustus 1914 vervoegde hij weer zijn regiment. Op 13 augustus 1914 werd hij samen met zijn eenheid door de Duitsers gevangengenomen tussen Chaudfontaine en Embourg en weggevoerd naar Duitsland. Op 22 januari 1919 werd hij gerepatrieerd.