

Renson Louis Egide



Eretekens

Na de oorlog kreeg hij volgende eretekens:
de Overwinningsmedaille 14-18
de Herinneringsmedaille 14-18



Levensloop

Louis werd geboren op 28 november 1882 in Heks. Zijn ouders waren Nicolaes Renson en Agnes Neven.

Hij huwde met Anna Romminger. Op 22 juni 1953 overleed hij in Heks op 70-jarige leeftijd.

JEZUS - MARIA - JOZEF
+
BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
Louis, Egide RENSON
weduwnaar van Mevrouw
Anna ROMMINGER
Oudstrijder 1914-1918

geboren te Heks, op 28 November 1882 en aldaar godvruchtig in de Heer overleden, op 22 Juni 1953, gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

Het heengaan van deze brave en eenvoudige man is een zalige les voor ons allen. De grootste weldaad hier op aarde is mogen te sterven gesterkt door de genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk. Het is maar bij de dood dat men ten volle beseft de waarde en de kracht van de kerk. De echte levensvreugde, het geluk, vindt men alleen in de kerk.

Dierbare zusters en broer, mijn heengaan doet U voorzeker pijn, doch weldra zien we mekaar weer. Dank om uw oprechte genegenheid en gij allen die mij met zoveel zorgen en kommer hebt omringd. O. L. Heer zal U dit alles honderdvoudigd vergelden.

Beste familieleden en vrienden; gedenkt U mijner in de H. Mis en in uw gebeden. O. L. Vrouw, patrones onzer kerk, bid voor ons.
H. Barbara, bid voor ons.

Borgloon - Druk. Vanstralen - Tel. 41262

Militair overzicht

Op 1 augustus 1914 werd hij als soldaat 1^{ste} klasse onder de wapens geroepen bij het 14^{de} Linieregiment. Op 10 oktober 1914 werd hij in Nederland geïnterneerd en op 16 december 1918 werd hij gerepatrieerd naar België.