

# Van Winkel Leonardus



Eretkens

Geen gevonden

## Levensloop

Leo werd geboren op 14 juli 1890 in Heks. Zijn ouders waren Gerard Van Winkel en Virginie Longueville. Hij werd tot priester gewijd op 13 april 1914 in Luik. Zijn vader, Gerard, was onderwijzer en gemeentesecretaris in Heks. Hij is op 23 juni 1964 in Hasselt gestorven op 73-jarige leeftijd.

IS NAAR ZIJN EEUWIGE THUIS GEGAAN  
Zeereerwaarde Heer Kanunnik

**Leonardus-Joannes- Josephus  
VAN WINKEL**

geboren te Heks, 14 juli 1890  
Priester gewijd te Luik, 13 april 1914.  
Rector van het Werk van Onze Lieve Vrouw  
van Banneux, voor het Nederlands taalgebied,  
Ere-godsdiensleraar

Vrijwilliger-oorlogsaalmoezenier 1914-1918  
Ridder in de Leopoldsorde en houder van  
talrijke burgerlijke en militaire eretekens.  
Godvruchtig in de Heer overleden te Hasselt,  
23 juni 1964, gesterkt door de genade-  
middelen van onze Moeder de Heilige Kerk.

—  
**WEENT NIET !**

Weent niet als zij die alle hoop begeven,  
Want ons beminden zien wij eenmaal weer ;  
Ze rusten blij gelukkig bij de Heer ;  
Ze rusten en genieten 't eeuwig leven.

Weent niet, maar laat ons nu godvruchtig  
knielen,  
Want ons beminden zien wij eenmaal weer ;  
Ze rusten blij gelukkig bij de Heer ;  
Dankt Jezus voor hun vrijgekochte zielen.

Weent niet al is uw droefheid nog zo groot,  
Want ons beminden zien wij eenmaal weer ;  
Ze rusten blij gelukkig bij de Heer ;  
Dankt Jezus want Hij overwon de dood.

L.O.D. LAVKI.

„Aller smarten delen... immer zegenen en  
troosten ! Dat is het leven van een priester van  
Jezus Kristus”

(Orion)  
„Gij weet zelf, broeders, dat ons optreden  
onder U niet vergeefs geweest is ; onze predi-  
king vond haar oorsprong niet in waandenk-  
beelden of minder goede bedoelingen en ging  
niet gepaard met misleiding. Waar God ons  
waardig keurde dat het Evangelie ons werd  
toevertrouwd, daar spraken wij niet om  
mensen te behagen. Wij wilden alleen Hem  
behagen die onze harten keurt. Nooit hebben  
wij ons bezondigd aan vleierij, gij weet het,  
noch aan verkapte hebzucht. God is onze  
getuige.”

(Paulus, I Thess. 2, 1-5)  
„Ik vergeef allen die mij misdeden en vraag  
allen vergiffenis aan wie ik misdeed. Ik vraag  
nu geen recht meer, alleen nog Gods barm-  
hartigheid. Ik geloof in het eeuwig Leven.  
Broeders en zusters, ditzelfde Geloof zij uw  
troost.”

(Orion)  
Onze Lieve Vrouw van Banneux,  
wees mijn toevlucht

—  
De familie van de overledene  
dankt U voor uw blijken van  
deelname en gebeden.

—  
Drukkertj George Michiels, N. V., Tongeren

## Militair overzicht

Op 4 augustus 1914 hebben Leo en zijn broer Ludovic als vrijwilligers hun diensten aangeboden aan het Rode Kruis in Hasselt. Omdat men niet wist wat met hen aan te vangen, werden ze geweigerd. Op goed geluk zijn ze dan vertrokken naar Dendermonde en vervolgens naar Antwerpen. Ze werden echter van het kastje naar de muur gestuurd en kwamen uiteindelijk terug in Hasselt terecht waar ze werden ingelijfd.

Leo heeft dienst gedaan als krijgsaalmoezenier bij de 3<sup>de</sup> Legerdivisie, 15<sup>de</sup> Artillerie (bommenwerpers). Op zaterdag 23 november 1918 om 18u30 is hij als eerste soldaat, in officierstenue, terug aangekomen in Heks. Hij was in één rit van Gent naar Heks gefietst. Leo bracht het blijde nieuws dat er volgens hem geen enkele soldaat uit Heks was gesneuveld.