

# Lemmens Victor



## Eretekens

Na de oorlog kreeg hij volgende eretekens:

8 frontstrep

het Oorlogskruis

het Yzerkruis

het Vuurkruis

de Militaire Decoratie 2de klasse

de Orde Leopold II

de Kroonorde

de Overwinningsmedaille 14-18

de Herinneringsmedaille 14-18



## Levensloop

Victor werd geboren op 23 april 1892 in Horpmaal als de zoon van landbouwer Hendrik Lemmens en Rosalie Dieu.

Op 30 mei 1924 trouwde hij met Hubertine Glazemakers. Samen kregen zij vier kinderen: Jean, Louisa, Marcel en Henri.

Victor overleed op 30 september 1974 in Sint-Truiden.

JEZUS MARIA JOZEF



In de vreugde van Gods Heerlijkheid  
werd opgenomen

DE HEER

**Victor LEMMENS**

Oudstrijder-Vuurkruis 1914-1918

Echgenoot van Hubertine GLAZEMAKERS

geboren te Horpmaal op 23 april 1892 en god-  
vruchtig overleden in de Sint-Jozefkliniek te  
St-Truiden op 30 september 1974, voorzien van  
de laatste H. Sacramenten.

Gelukkig de mens, die van deze wereld weggaat  
al is het onverwachts, waarvan men kan getu-  
gen, dat hij steeds een goed mens is geweest.  
Van Victor kunnen we dit terecht zeggen. Heel  
zijn leven was hij een harde werker geweest. Hij  
was gezegend met een sterk gestel, ziekte had  
hij praktisch nooit gekend. In het 7 jarig solda-  
tenleven, waarin hij de hele eerste wereldoorlog  
moest meemaken, had hij 't dikwijls moeilijk, hij  
heeft veel ontberingen gekend. Maar ook in deze  
dienstjaren, zoals in heel zijn leven, was Victor  
een man van trouwe plichtvervulling. Graag  
sprak hij van tijd tot tijd nog eens over alles wat  
hij in die oorlogsjaren meegemaakt had.  
Victor had een diep, eenvoudig geloof, wat hem  
de kracht gaf om het kruis van de oude dag kalm  
en verdedig te verdragen. Hij mocht terugzien  
op een welbesteed leven. Eens toen hij na de  
7 jarige diensttijd kon terugkeren onder 't ouder-  
lijk dak, kan hij eraan gaan denken een gezin te

stichten. Samen met zijn goede echtgenote zal hij  
een talrijk gezin van brave kinderen groot bren-  
gen, waarop hij fier was en waarop hij terecht fier  
mocht zijn.

Dierbare echtgenote en kinderen, ik dank u voor  
zoveel goedheid, waarmee gij me steeds omringd  
hebt. Bijzonder toen ik gebrekkig werd en de  
gevolgen moest dragen van de harde jaren aan het  
oorlogsfront, waart gij allen voor mij een steun en  
zo 'n grote troost.

Dierbare echtgenote, 50 jaar lang hebben we  
samen lief en leed gedeeld. Het ging vroeger niet  
zo gemakkelijk een groot gezin op te voeden.

Toch waren we gelukkig, omdat in ons gezin er  
steeds liefde en vrede was. Moge het altijd zo  
blijven.  
Dierbare vader, in dankbaarheid zullen wij uw  
schoon leven van een goede, toegewijde huisvader  
voor ogen houden. Wij zullen samen met onze  
goede moeder u blijven gedenken in 't H. Missoffer  
en in ons gezinsgebed. Door de onzichtbare band  
van het gebed blijven wij verbonden in liefde voor  
elkaar tot we elkander weerzien bij God.

O. L. Vrouw van de Rozenkrans, bescherm ons.

De Familiën

LEMMENS, GLAZEMAKERS

danken U om uw medeleven

Drukkerij BILLEN, Heers

## Militair overzicht

Hij werd opgeroepen als soldaat van de militieklas 1912 in het 9<sup>de</sup> Linierregiment 'Artillerie'. Bij het begin van de oorlog werd hij terug opgeroepen en van 1 augustus 1914 tot 10 juli 1916 was hij ingelijfd in het 3<sup>de</sup> Regiment Artillerie. Op 10 juli 1916 werd hij dan gestuurd naar het 9<sup>de</sup> Regiment Artillerie naar aanleiding van een reorganisatie van het leger. Hij bleef bij deze eenheid tot 23 september 1919, datum waarop hij in onbepaald verlof werd gestuurd. Hij werd vernoemd op de dagorde van het leger op 23 november 1918 en kreeg het Oorlogskruis opgespeld. Dit voor zijn uitzonderlijke verdiensten als paardenmenner met het veldkanon.