

Robeyns J. Julien E.



Eretekens

Na de oorlog kreeg hij volgende eretekens:
het Oorlogskruis
de Overwinningsmedaille 14-18
de Herinneringsmedaille 14-18



Levensloop

Julien werd geboren in Horpmaal op 4 juli 1890 als zevende van de tien kinderen van Victor Robeyns en Rosalie Mignolet. Julien was de oudere broer van Joseph Jacob Robeyns.

Na de oorlog werd Julien 10% invalide verklaard en bleef hij het beroep van landbouwer uitoefenen. Op 5 mei 1922 trouwde hij met Marie Hannosset. Ze kregen drie kinderen: Victor, Hubertine en Caroline. Julien overleed op 30 april 1973.

Militair overzicht

Julien was van de klas 1910 en werd onder de wapens geroepen in het fort van Loncin. Bij het uitbreken van de oorlog op 1 augustus 1914 werd hij terug opgeroepen voor de verdediging van de Luikse fortengordel. Bij het bombardement op het fort op 14 augustus 1914 liep hij ernstige brandwonden op en werd hij afgevoerd naar een hospitaal in het Luikse. Na zijn herstel werd hij krijgsgevangen genomen en weggevoerd naar Duitsland waar hij verbleef tot 10 januari 1919.