

# Wijnants Lambert G.



## Eretekens

Na de oorlog kreeg hij volgende eretekens:

1 frontstreep

de Overwinningsmedaille 14-18

de Herinneringsmedaille 14-18



## Levensloop

Lambert werd geboren in Horpmaal op 12 februari 1879 als jongste van twee kinderen in het gezin van Thomas Wijnants en Marie Gilon.

Lambert bleef ongehuwd. Hij woonde een tijd in Gutschoven. Zijn laatste gekende verblijfplaats is Chaudfontaine in 1939.

Wij hebben plaats en datum van zijn overlijden niet kunnen achterhalen.

## Militair overzicht

Als loteling moest hij vanaf 10 juni 1899 zijn dienst vervullen in het 14<sup>de</sup> Linierement dat instond voor de verdediging van de forten. Hij mocht op onbepaald verlof op 17 december 1901. Bijna 14 jaar later, op 35 jarige leeftijd, werd hij opnieuw opgeroepen om het land te helpen verdedigen. Hij werd weer ingelijfd bij zijn vroegere eenheid, het 14<sup>de</sup> Linierement. De strijd in Kieldrecht aan de grens met Nederland was zo hevig dat majoor Collin, bevelhebber van de compagnie, besloot zich over te geven. Een aantal soldaten kon echter vluchten. De pontonbrug over de Schelde kon niet meer gebruikt worden; de enige uitweg om te ontkomen aan de oprukkende Duitse troepen was Nederland. Eenmaal over de grens werden de Belgische soldaten echter meteen door de Nederlanders ontwapend en opgesloten in geïmproviseerde tentenkampen, leegstaande fabrieken en kazernes. Lambert werd eveneens naar een van die kampen gestuurd. Hij werd naar zijn eenheid in België gepatriëerd op 27 december 1918. Hij bleef daar tot 31 januari 1919, wat ook het einde van zijn militaire dienst betekende.