

Herbots Raymond Pacific Hubert



Eretkens

Na de oorlog kreeg hij volgende eretekens:
het Oorlogskruis
de Herinneringsmedaille 14-18
de Overwinningsmedaille 14-18
Ridder Orde Leopold II
de Franse militaire Medaille
het Frans Oorlogskruis



Levensloop

Raymond is geboren in Rukkelingen op 11 februari 1893 als oudste van vier kinderen van Lambert Herbots en Marie-Louise Istaz. Hij trouwde op 22 mei 1920 in Mechelen met Oda Haubrechts en ze kregen samen een dochter Marie-Louise. Behalve de foto hierboven wijst niets in het dossier erop dat ze een tweede dochter hadden. Ze woonden in de Langstraat (nu Gelindenstraat) in Mechelen en verhuisden in 1921 naar Seraing-sur-Meuse.

De plaats en datum van overlijden hebben we niet kunnen achterhalen.



Militair overzicht

Hij is op 25 januari 1915 naar Londen gegaan en werd op 28 februari 1915 ingelijfd als telefonist/signaleur bij de 3^{de} Jagers te voet in La Haye-du-Puits in Normandië.

Ten gevolge van een hevig bombardement op 1 november 1916, dat zijn sectie trof, en ondanks het gevaar, heeft hij de eerste zorgen helpen toedienen aan de gewonden en daarna de doden helpen begraven.

Tijdens een Duitse aanval in Diksmuide op 27 maart 1918 is hij ondanks het gevaar op zijn signalisatiepost gebleven, wat getuigde van een groot plichtsbewustzijn.