

MISSOTTEN FRANS "TOONTJE"



Eretkens

Na de oorlog kreeg hij volgende eretekens:

8 frontstrepes

het Vuurkruis

het Oorlogskruis

het Yzerkruis

de Overwinningsmedaille 14-18

de Herinneringsmedaille 14-18

de militaire medaille 2de klas

Ridder in de Kroonorde

Ridder in de orde Leopold II



Levensloop

Frans is geboren op 10 november 1890 en was de zoon van Antoon Missotten en Marie-Thérésia Florquin. Frans woonde in Mechelen-Bovelingen. Later huwde hij met Gertrude Aerts en samen kregen ze zes kinderen waarvan er twee als kind overleden. Frans' zoon Jean werd officier in het Belgisch leger en was tijdens de Tweede Wereldoorlog luitenant in het Geheim Leger 'Otarie'.

Frans overleed op 18 juli 1971 in Mechelen-Bovelingen op de leeftijd van 81 jaar.



Militair overzicht

Frans Missotten werd in 1914, niet lang na zijn huwelijk, opgeroepen om zijn vaderland te dienen. Hij maakte deel uit van het 14^{de} Linieregiment en behoorde tot het voetvolk of de 'piotten' ('Piotten' is een verbastering van het Frans woord 'pieds', wat 'voeten' betekent, of 'piétons', wat staat voor 'voetgangers'). Het 14^{de} Linieregiment werd eerst gestationeerd in Luik. De vele forten in en rondom Luik vielen al snel in handen van de vijand, wat maakte dat het regiment van Frans zich steeds verder terug moest trekken. Uiteindelijk gingen ze van Luik over naar Antwerpen en zo verder te voet tot aan de IJzer.

Eens aan de IJzer kwam het regiment van Frans in de loopgraven terecht. Frans zelf was mitrailleur. Hij heeft lang 'gelegen' in de fameuze 'Dodengang'. Dit is een stukje frontlinie in Kaaskerke (Diksmuide) dat vrijwel helemaal onbeschermd lag ten opzichte van de vijand omdat het zich bevond naast een bocht in de IJzer.

Uiteindelijk streed Frans vier lange jaren mee aan de frontlinie in Diksmuide, Nieuwpoort en Ramskapelle.