

Loix Joseph



Eretekens

Geen gevonden.

Levensloop

Joseph werd geboren in Groot-Gelmen op 25 april 1893 als vijfde van zeven kinderen in het gezin van Jean-Baptiste Loix en Constance Renotte. Acht jaar na het overlijden op 15 december 1932 van zijn 32-jarige eerste echtgenote Julia Eyben hertrouwde Joseph in 1940 met Leopoldine Princen uit Mettekoven die hij naar haar geboortedorp volgde. Joseph overleed op 11 april 1988 op amper 16 dagen van zijn 95^{ste} verjaardag.

Dankbaar om dit leven zeggen wij
je was een goed mens.

†

Vroom aandenken aan

Joseph LOIX

weduwnaar van

Julia EYBEN

echtgenoot van

Leopoldine PRINCEN

Weggevoerde 1914-1918

geboren te Groot-Gelmen op 27 april 1893 en
in de Heer ontslapen te Mettekoven op 11 april
1988, gesterkt met het Heilig Sakrament van de
zieken.

De eerste wereldoorlog is voor onze overledene
een nachtmerrie geweest. Weggevoerd heeft hij
moeten werken in een vreemd vijandig land.

Heeft dat verblijf in de vreemde hem getekend
ten kwade, het had wel een goede kant: het
heeft zijn ziel tot medelijden bewogen met al
degenen die in nood verkeerden en in de
tweede wereldoorlog bij hem aanklopten voor
levensmiddelen. Nooit deed iemand tevergeefs
beroep op hem.

Onze overledene heeft het werk niet geschuwd.
Voor de zijnen was hem nooit iets te veel.
Voor zijn gezin had hij alles over.

Voor anderen was hij een goed en liefdadig
man die nooit iemand met lege handen weg-
stuurde.

Gedurende de vele jaren die hij van O.L. Heer
gekregen heeft is hij steeds weldoende door het
leven gegaan.

Heeft hij vele jaren gekregen toch kwam het
einde van dit leven nog zeer onverwachts. Maar
onze overledene was niet onvoorbereid. Hij was
diep-gelovig en voedde zijn geestelijk leven
met het Lichaam van de Heer.

Die band van liefde en vriendschap tussen hem
en Christus wordt niet verbroken door de dood.
Hij zal nu bij God zijn. Wat in hem vergankelijk
was, is verzezen in onvergankelijkheid, zegt
Sint-Paulus; wat gering was en zwak is ver-
zezen in heerlijkheid en kracht. Onze overle-
dene is in Gods hand.

Dierbare echtgenote en kinderen, hebt dank
voor uw goede en vele zorgen aan mij besteed.
Ik spreek voor u ten beste. Eens zien we elkaar
weer in het blijvend geluk van de Heer.

De families LOIX, EYBEN, PRINCEN,
RENOTTE, BOLLEN en SCHEPERS,

danken U
voor uw blijken van deelneming
en uw vrome gebeden.

Begr. Fun. Orye - Borgloon - Tel. (012) 74 22 74
Drukkerij Vranken - Gelinden - Tel. (011) 48 53 28

Militair overzicht

We vermoeden dat Joseph opgeroepen werd in de klas van 1913. Nergens in de archieven vonden we bewijzen van zijn militaire dienst of van zijn oorlogsverleden. Navraag bij zijn dochter Maria in Mettekoven leverde ook geen informatie op over zijn verleden als militair.