

# Macors Herman Adolf



Eretekens

Geen gevonden.



## Levensloop

Herman werd geboren in Mettekoven op 5 december 1884 als elfde en laatste kind in het gezin Lambert Macors en Marie-Elisabeth K n a p e n . Door zijn invaliditeit is Herman nooit gehuwd geweest maar hij werd wel tot schepen verkozen in zijn dorp Mettekoven. Hij overleed op 59-jarige leeftijd.

JEZUS - MARIA - JOZEF !  
+  
BID VOOR DE ZIELERUST VAN ZALIGER  
**HERMAN-ADOLF MACORS**  
Oorlogsinvalid 1914-1918  
Schepen der gemeente  
geboren te Mettekoven den 5 December 1884  
en aldaar godvruchtig overleden den 26 Mei 1943, versterkt door de genademiddelen der H. Kerk.

De betreurde overledene was een man van eer en plicht. Hij was zachtmoedig, vredelievend, opgeruimd, werkzaam en vol liefde tot God. Iedereen beminde hem, omdat hij, zijn eigen vergetende, slechts leefde om aan het geluk van anderen te denken.

Dierbare zusters en bloedverwanten, ik dank U voor de groote liefde die gij mij altijd hebt betoond en voor uwe teedere zorgen, bijzonder gedurende mijn pijnlijke ziekte.

Weent niet over mij, ik verlaat deze droeve wereld voor een beter vaderland waar alleen liefde heerscht. Stelt uw betrouwen op God, op den Almachtigen Vader die in de Hemelen Is: laat uwe bekommernissen aan Hem over, Hij zal voor U zorgen. Zoekt troost waar alleen troost te vinden is: in uw Geloof en in het gebed. Vol betrouwen roep ik u dan, niet vaarwel, maar... tot weerziens!

En gij, mijne trouwe makkers en wapenbroeders: Hoog de harten! Blijft trouw aan ons nationaal verbond en zijn schoone leus: één voor allen en allen voor één!

Zoete Harten van Jezus en Maria, weest mijne toevlucht.

De plechtige lijkdienst en begrafenis te Mettekoven, Zaterdag 29 Mei 1943, om 10 u. 30 (B. T.)

C. Billen-Boes, Heers

## Militair overzicht

Over zijn militaire dienst in 1904 is helemaal niets geweten. Op zijn dertigste heeft hij zich waarschijnlijk vrijwillig aangemeld. Waarschijnlijk werd hij tijdens zijn dienst gewond. Op zijn gedachtenisprentje staat uitdrukkelijk vermeld dat hij oorlogsinvalid was.