

# Dupas Pierre Herman



## Eretkens

Na de oorlog kreeg hij volgende eretekens:  
de Overwinningsmedaille 14-18  
de Herdenkingsmedaille 14-18



Jezus — Maria — Jozef

†

BID GOD VOOR DE ZIELERUST VAN ZALIGER

DE HEER

**Pieter, Herman DUPAS**

Weduwnaar van

**Mevrouw Catherine DEDRY**

Oudstrijder 1914-1918

Geboren te Rukkelingen-Loon op 10 oktober 1880 en aldaar godvruchtig in de Heer overleden op 11 juni 1969, gesterkt door de H. Sacramenten der stervenden en de Apostolische Zegen.

Na een lang leven van arbeid voor de familie, na zoveel liefde gegeven en ontvangen te hebben, na trouw zijn God gediend te hebben, mocht de dierbare overledene zonder verwarring en met grote rust de dood zien naderen. Geheel overgegeven aan Gods' heilige wil, omringd door de liefde van de zijnen, verwachtte hij de overgang naar het rijk van de Eeuwige Liefde. Slechts enkele uren voor zijn sterven, toen hij al niet meer kon spreken, gaf hij door duidelijke tekens te kennen, dat hij wilde dat wij voor hem en met hem zouden bidden. Mogen wij dit voorbeeld van betrouwvol geloof niet vergeten. Een schone dood bekroonde een eenvoudig, schoon leven.

Laten wij bidden:  
Heer, wend U tot uw dienaar Pieter Herman,

opdat hij zich in U moge verheugen. Toon hem, Heer, uw barmhartigheid en schenk hem uw heil. Maak uw dienaar zalig, Heer, want op U had hij zijn hoop gesteld. Bevrijd hem van de dood opdat hij U moge behagen in het land der levenden. Door Jezus Christus, onze Heer, Amen.

†

Voor uw kristelijk medevoelen danken U

de Familiën DUPAS en DEDRY

## Levensloop

Herman is geboren in Rukkelingen op 10 oktober 1880 als jongste kind van vijf in het gezin van Michel Dupas en Anne Marie Vandenbosch. Hij huwde met Catharina Dedry en ze kregen vijf kinderen.  
Herman overleed in Rukkelingen op 11 juni 1969.

## Militair overzicht

Als loteling ging hij in 1900 in dienst als ambulancier bij het 14<sup>de</sup> Linierement. Herman werd gemobiliseerd op 4 augustus 1914 maar werd op 5 augustus 1914 opgenomen in het Hospitaal in Luik en op 25 augustus 1914 in Lier gereformeerd. Over zijn verder verblijf in de oorlog hebben we niets gevonden.