

Poel mans Joseph



Eretkens

Na de oorlog kreeg hij volgende eretekens:
de Overwinningsmedaille 14-18
de Herinneringsmedaille 14-18



Joseph met emmer en pijp

Levensloop

Joseph is geboren in Rukkelingen op 23 september 1889 als zoon van Max Poelmans en Elisabeth Dessart. Hij huwde op 17 februari 1913 in Rukkelingen met Marie-Marguerite Royer en samen kregen ze drie kinderen.

Joseph overleed op 3 mei 1928 in Rukkelingen.

J. M. J.
Bid voor de ziel van zaliger
JOSEPH POELMANS,
echtgenoot van
MARIE-MARGUERITE ROYER,
OUD STRIJDER
geboren te Rukkelingen-Loon, den 23
September 1889, en aldaar godvruchtig
overleden den 3 Mei 1928, bediend van
de laatste H. Sacramenten.

Wij staan rond uw lijk, dierbaren echtgenoot,
Heven vader, besten broeder, verplet, torneerge-
drukt, met in ons hart het gevoelen van eene
grootte leemte. Wij denken aan uw leven dat slechts
was een aaneenschakeling van smarten en tijden.
De kiem van uwe ongeneesbare ziekte hebt gij
in den grooten oorlog opgedaan en reed tegen
lange jaren toersicht gij het zware kruis, dat de
oneindige Wijsheid u besteed had, met een enge-
len geduld en ontviel u soms een klacht van uwe
lippen, onmiddellijk kwam de beë; «In Gods naam»
die nieuwe krachten gaf.

Hij was nog geen 25 jaren toch
Trok hij vol hoop en moed
Waar plicht en eer hem riep
Hij streed voor ons met heldenmoed
Dit ontroert ons allen diep!

JOSEPH POELMANS
Gij waart nog jong, maar toch een man!
In de historie prijkt uw naam,
In de rij der helden van Leman!
Wij zijn fier op uw reine naam!

Daarom ziet; broeder en
echtgenoot en kinderen, zusters,
weent toch niet

Thans zit hij in d'Heidenrij
Schiltrend aan des Heeren zij!

Haver - Van Strien-Comité

Militair overzicht

Op 1 augustus 1914 werd Joseph gemobiliseerd voor het 14^{de} Linierregiment en op 15 augustus 1914 werd hij gevangengenomen en als krijgsgevangene naar Duitsland afgevoerd. Op 2 februari 1919 werd hij gerepatrieerd maar hij was ziek (longtuberculose) en hij is er nooit van genezen.