

# Royer Abdon Maximilien



## Eretkens

Na de oorlog kreeg hij volgende eretekens:

1 frontstreep

7 gevangenisstrepen

het Oorlogskruis

de Overwinningsmedaille 14-18

de Herinneringsmedaille 14-18



†  
Bid voor de zielerust van zaliger  
**ABDON, MAXIMILIAAN ROYER**  
Echtgenoot van Elise DESSART  
Oudstrijder 1914-1918 - Lid van de Kerkfabriek, van de  
Bond van het H. Hart - Voortplanting des Geloofs  
St-Jozefswerk en andere Godsdienstige Werken.  
Geboren te Rukkelingen-Loon de 4 Mei 1893 en god-  
vruchtig overleden op 13 Augustus 1953, voorzien van  
de H. Sacramenten.

Uw leven, o Jezus, is onze weg, en door de heilige  
verduldigheid gaan we op tot U, die onze kroon zijt.  
Hij was een doorbraaf en eerlijk man, door iedereen  
geacht en geëerd; een edel en groot hart, een vooraan-  
staand christen, lid van de Kerkfabriek en van alle  
Kerkelijke Werken, een voorbeeld van godsvrucht: Hij  
hield aan Zondagsmis en Bondscommunie, zelfs als hij  
weleens slechts met de grootste moeite naar de kerk kon  
sukkel.

De oorlogsdagen van 1914, vooral de lange gevangens-  
schap vol lijden en ontberingen, hadden zijn jeugdige  
krachten ondermijnd en de kiem van de pijnlijke kwaal  
in zijn lichaam gelegd. Jarenlang droeg hij het pijnlijke  
kruis met kalme en vreedzame berusting in Gods H. Wil,  
meer bekommerd om 't lijden en de vermoedenis van zijn  
beminde echtgenote en kinderen, dan om eigen kwel-  
lingen. Zijn thuis was zijn hemel; daar vergat hij alle  
leed en kon hij, als 'n goede kindervriend, uitrusten naast  
zijn geliefde kleinkinderen en ze aanstaren met 'n blik  
vol fierheid en teder geluk.

Op zijn werk was hij een voorbeeld van plichtsbef  
en dienstvaardigheid.

Teergeliefde echtgenote aanbid met mij, 't zij dan met  
een verbrijzeld hart, Gods H. Wil. Een getekende des  
kruises is een getekende des Heren. Ik ben heengegaan  
als God mij riep, doch ben steeds bij U en min U met  
tedere liefde. Wil dan niet langer treuren: eens zien we  
elkander weer in de vroegevolle eeuwigheid.

Tot weerziens, dierbare kinderen en kleinkinderen, gij  
allen die mij liefhadt, bidt veel voor mij en weest 'n  
troost voor uw geliefde moeder.

Drukk. C. Billen-Boes, Heers.

## Levensloop

Abdon is geboren in Rukkelingen op 4 mei 1893 als oudste van drie kinderen van Henri Royer en Antoinette Vanhees. Hij huwde met Elisabeth Dessart en ze kregen drie kinderen.

Abdon overleed in Rukkelingen op 3 augustus 1953.

## Militair overzicht

Op 1 augustus 1914 werd Abdon gemobiliseerd bij het 14<sup>de</sup> Linieregiment en op 15 oktober 1914 werd hij gevangengenomen en als krijgsgevangene naar Duitsland gevoerd. Hij is gerepatrieerd op 11 november 1918 en verbleef bij zijn eenheid tot 31 januari 1919.