

Lavigne Jules Léonard Isidore



Eretkens

Na de oorlog kreeg hij volgende eretekens:

- 8 frontstrepes
- de Yzermedaille
- de medaille Albert I
- het Oorlogskruis
- het Vuurkruis
- het Yzerkruis
- de Overwinningsmedaille
- de Herinneringsmedaille



Levensloop

Jules werd geboren in Vechmaal op 17 augustus 1880 als zesde kind van elf in het gezin van Isidore Lavigne en Aldegondis Tomsin. Jules was de oudere broer van Marcel Lavigne.

Hij werd priester gewijd in Luik op 16 april 1906. Na de oorlog woonde hij in Landen en van 1924 tot 1934 was hij pastoor in Engelmanshoven. Daarna woonde hij in Vlijtingen waar hij deken was van 1934 tot 1960.

Vanaf 1 augustus 1960 woonde hij in Wellen in de Bloemenstraat 55 als directeur van de zusters Ursulinen. Hij overleed op 26 juni 1962 en werd begraven op het kerkhof van Vechmaal.

Militair overzicht

Zijn militaire carrière begon in het 9^{de} legercorps. Tijdens de oorlog zelf bleef Jules in het leger van 4 augustus 1914 tot 31 januari 1919. Hij maakte deel uit van verschillende ambulancediensten en vanaf eind oktober 1914 was hij brancardier bij het 4^{de} Regiment jagers te voet. Vervolgens verleende hij bijstand aan verschillende hospitalen. Wegens ziekte werd hij overgebracht naar het hospitaal Quai de l'Est in Calais, waar hij verbleef tot einde maart 1915.

Vanaf 15 mei 1915 was hij krijgsmoezenier bij de T.A.G. (Troupes Auxiliaires du Génie). Hij maakte hier deel uit van het 55^{ste} kamp en was voor enkele weken gevestigd in o.m. Poperinge en Ieper.

Op 16 maart 1916 maakte hij de overstap naar het vliegwezen. Tenslotte was hij vanaf 1 januari 1917 tot het einde van de oorlog bij het 9^{de} Linierement. Op 15 oktober 1918 raakte hij gewond aan zijn rechterwang door een mitrailleurkogel tijdens een gevecht in Sint-Eloois-Winkel. Na een verblijf in het ziekenhuis Sint-Elisabeth in De Panne en vervolgens in het Ziekenhuis Porte de Gravelines in Calais kwam hij terug naar het front op 3 november 1918. Op 15 juni 1919 werd hij op verlof zonder soldij gestuurd.