

Nijs Hendrik Jozef



Eretekens

Na de oorlog kreeg hij volgende eretekens:
1 frontstreep



Levensloop

Hendrik werd geboren in Vechmaal op 15 maart 1887. Hij was het vierde kind in het gezin van Christiaan Nijs en Gertrudis Govaerts die samen negen kinderen hadden. Hij trouwde met Cornelia Verjans. Zij woonden samen in Widooie en kregen één dochter: Josephine Bertha. Na de oorlog is hij verhuisd naar Tongeren (1933). Hij werkte voor de Nationale maatschappij der Belgische Spoorwegen. Hij is overleden in Tongeren op 6 oktober 1956 en werd daar ook begraven.

Militair overzicht

Hendrik behoorde tot de klas van 1909 en tijdens de oorlog maakte hij deel uit van het 14^{de} Linierregiment. Op 7 augustus 1914 werd hij gevangengenomen in Luik. Naar Hendrik zelf getuigde, heeft Kolonel Streeel heel de compagnie van ongeveer 250 man zonder strijd overgegeven in Sainte-Marguerite en alle soldaten werden weggevoerd naar Münster in Duitsland waar zij in gevangenschap verbleven tot 15 december 1914. Daarna werden ze overgebracht naar het kamp van Soltau tot 31 januari 1915 en vervolgens naar een ander kamp waarvan we de naam niet konden ontcijferen. Hendrik werd gerepatrieerd op 12 januari 1919 en met onbepaald verlof gestuurd op 19 augustus 1919.