

Cill is Joseph Lambert



Eretekens

Na de oorlog kreeg hij volgende eretekens:
het Oorlogskruis



Levensloop

Lambert Cillis werd geboren in Veulen als oudste van zes kinderen in het gezin van Martinus Cillis en Josephine Paque.

Hij was gehuwd met Maria Saterdag en ze kregen samen een kind. Ze woonden in Tongeren waar Lambert Cillis overleed op 17 augustus 1957. Zijn vrouw leefde nog tot september 1973.

Jezus, Maria, Jozef.



Wil in Uw gebeden gedenken de ziel van
zaliger MIJNHEER
Jozef Lambert CILLIS
echtgenoot van
Mevrouw Maria ZATERDAG
Oorlogsinvalide 1914-18

geboren te Veulen op 17 februari 1890 en
godvruchtig overleden te Tongeren op 17
augustus 1957, voorzien van de genademid-
delen onzer Moeder de H. Kerk.

God gaf, God nam, zijn H. Naam zij gezegend.
Na een vruchtbaar en werkzaam leven gaf deze brave
man zijn ziel aan de Schepper weer.

De dierbare overledene was een diep kristelijk man,
getrouwvol vervulde hij zijn plichten als echtgenoot en
als vader. Lief en leed deelde hij met hen. Met deugd-
zame ernst wijdde hij zich aan de vooruitgang van zijn
huusgezin en was steeds bekommerd om zijn kinderen
een goede opvoeding te geven.

Dierbare familie gaarne had ik nog enkele jaren bij
U doorgebracht maar de Almachtige heeft er anders
over geoordeeld, mijn levenstaak was vervuld en het
weze U een troost te weten, dat ik altijd naar bestver-
mogen heb gehandeld, en mijn daden er op gericht.
H. Hart van Jezus, ontferm U onzer.

Militair overzicht

Lambert was van de klas 1910 en was gelegerd in het fort van Pontisse als artillerist. Op 13 augustus 1914 werd hij krijgsgevangen genomen en naar Duitsland gedeporteerd. Hij kwam terecht in Soltau. Volgens het doodsprentje zou hij oorlogsinvalide geweest zijn. Wij vonden hierover geen nadere gegevens.