

Coenen M. Hendrik



Eretkens

Na de oorlog kreeg hij volgende eretekens:

1 frontstreep

7 gevangenschapsstrepen

Jezus - Maria - Jozef
†
GEDENK IN UW GEBEDEN EN H. MISOFFER
DE ZIEL VAN ZALIGER
Mijnheer
Henri, Maria COENEN
Echtgenoot van: Mevrouw
Angeline BUNTINX
OUDSTRIJDER 1914-1918
geboren te Veulen op 27 september 1893 en aldaar
godvruchtig overleden op 16 november 1961, gesterkt
door de genademiddelen van onze Moeder de Heilige
Kerk.

Wij hebben hier geen blijvende woonplaats, maar
zoeken naar de toekomstige (Hebr. 13-14) want wij
zijn als vreemdelingen en reizigers op aarde, gelijk
onze voorouders het geweest zijn. Onze dagen vlie-
gen als een schaduw over de aarde heen, en wij
verblijven er slechts een ogenblik. (Par. 29-17)

Met grote verduldigheid heb ik op de Heer gewacht
en eindelijk heeft Hij zijn ogen op mij geslagen en
mijn gebed verhoord (Ps. 39-5) omdat God goed is
voor hen die oprecht van harte zijn. (Ps. 72-1)

Geef uw hart niet aan de droefheid over en ver-
drijf ze van u, maar gedenk uw uitersten en wees
mijn lot indachtig want zo ook zal het uwe zijn;
gisteren was het voor mij, vandaag voor u.
(Ecl. 38, 21-23)

Bemide echtgenote, kinderen en kleinkinderen,
hoe waart gij allen om mij bekommerd en hebt gij
mij met veel zorgen en liefde omgeven! Ik bedank
u hiervoor, God heeft alles naar zijn H. Wil geschikt;
voor Hem buigen wij het hoofd; het leven is maar

kort, laten wij er niet op roemen, maar God hierin
dienen; zo zeg ik u geen vaarwel, maar tot weerziens
in de gelukkige eeuwigheid.
H. Hart van Jezus wees mij genadig!

De Familien :
COENEN, BUNTINX, BUNTINX en
MALAISE

danken U oprecht voor uw gebeden
en blijken van deelneming.

Druk. Billen-Boes, Heers - Tel. 85170

Levensloop

Hendrik (Henri) Coenen werd geboren in Veulen op 27 september 1893 als tweede van zeven kinderen in het gezin van Josephus Coenen en Rosalie Buntinx. Hij was de oudere broer van Lambert Coenen.

Na de oorlog woonde Hendrik Coenen in Veulen waar hij huwde met Ph. Angeline "Julia" Buntinx. Het echtpaar kreeg drie kinde-
ren: Joseph, Livinus en Seraphine. Livinus stierf voor zijn eerste verjaardag. Hendrik was varkenskoopman na de oorlog.

Hij is overleden in Veulen op 16 november 1961.

Militair overzicht

Hendrik was van de klas 1913 en diende in het 14^{de} Linierement, 2^{de} divisie. Hij verbleef vijf maanden en vijf dagen aan het front en is dan gevangengenomen en weggevoerd naar Duitsland. Uit het dossier vernemen we geen details maar wel dat hij gepatrieerd werd op 15 december 1918. Hij werd gedemobiliseerd op 30 september 1919.