

# Jacques Jean Joseph



## Eretkens

Na de oorlog kreeg hij volgende eretekens:

1 frontstreep

de Overwinningsmedaille 14-18

de Herinneringsmedaille 14-18



## Levensloop

Jozef Jacques werd geboren in Veulen op 12 maart 1888 als oudste kind van tien in het gezin van Joannes Jacques en Marie Agnès Henry.

Na de oorlog vestigde hij zich in Veulen. Op 22 januari 1926 huwde hij met Maria Paulina Glasemakers. Zij hadden als pleegdochter Jeanne M. Machiels.

Hij overleed in Seraing op 17 april 1940 maar werd begraven in Veulen.

JEZUS - MARIA - JOZEF



BID VOOR DE ZIELERUST VAN ZALIGER

**JOZEF JACQUES**

ECHTGENOOT VAN

**Paulina GLAZEMAEKERS**

Oudstrijder — lid van St.-Franc.-Sal.-Genootschap  
geboren te Veulen, den 12 Maart 1888 en door de genademiddelen der H. Kerk versterkt, overleden te Seraing op 17 April 1940.

De volle overgeving aan den heiligen wil Gods is de spil van 't genadeleven, de bron van allen troost en heilige verdiensten en de stelligste waarborg der christene naastenliefde. Die kostbaarste gave bezielde den dierbaren overleden die, immer kalm en sterk van gemoed, in welke beproeving ook, enkel Gods beschikking voor oogen hield, en wou wat God wil. Zijn roem is deze: de getuigenis van zijn geweten, dat hij op dit ballingschap in eenvoud des harten en vreeze in liefde Gods en niet in wereldsche pracht noch aardsch welzijn verkeerd heeft. Dertig jaren lang onderstond hij een echte hel in overstookte verlichting: zonder morren noch klagen begon hij de dagtaak tot als hij in pijn zonder weerga als slachtoffer viel van 't spattend en ziedend element... tevens slachtoffer in de handen van den gekruisigde Heiland, die immer, en meer nog in deze dagen van geesel en straf, zijn vrienden met zich op 't kruis klemt om de boezen af te schrikken en heldendeugd te verwekken.

Mijn lieve echtgenoot, mijne liefde voor u daalt niet met mijn lichaam in 't graf. ik draag ze mee in den hemel en blijf u dankbaar voer uw goedheid en trouwe zorgen. Mijn dierbare vaer, God eischt van uw vaderliefde, wellicht 't toppunt der opoffering, zoo pijnlijk 't offer weze, u zult willen wat God wil, ja 't zegenen. Beste broeders, zusters, bloedverwanten en vrienden, beklagt mij niet, ik heb immer met moed en troost 't offer gebracht dat onze Heer en God van mij eischte, ook 't laatste, de smartelijke en doodelijke martelie.

Zoet hart van Maria wees mijn heil. (300 d. afl.)

De lijkdienst en begrafenis te Veulen op 22 April om half elf.

Drukk. Constant Billen, Heers

## Militair overzicht

Jozef was van de klas van 1908 en werd ingelijfd in het 3 DA (Division d'Armée) 15<sup>de</sup> Artillerie Forteresse. Op 1 augustus 1914 diende hij in het fort van Lantin tot 15 oktober 1914. Van 16 oktober 1914 tot 10 november 1918 was hij krijgsgevangene in Duitsland.